



Ontmoeten op de Veluwe



Editie februari 2023 - 01

Citaat om over door te denken



In de afgelopen periode kwam ik een citaat tegen dat mij bemoedigt en aan het denken zet. Het is afkomstig uit het boek 'Exodus, boek van de bevrijding' van rabbijn Jonathan Sacks:

*Het heelal is de ruimte die God maakte voor de mensheid.
De tabernakel is de ruimte die mensen maakten voor God.
Het doel van de bouw van de tabernakel was,
dat ze daardoor een ruimte openen die Hij kon vullen. (p. 198)*

Deze woorden prikkelen mij bij het kijken naar de kerkdienst en andere kerkelijke activiteiten. God zoekt contact met zijn volk, Jezus Christus is de gastheer die ons nodigt. Het initiatief gaat van God uit. Tegelijk wordt de mens ingeschakeld. We dragen ons steentje bij. Een mooie vraag om je te stellen bij alle vertrouwde of nieuwe vormen die we als gemeente met ons meedragen of ontwikkelen: openen we hiermee een ruimte die God kan vullen?

Nieuws uit gemeenten

De nieuwsbrief 'Ontmoeten op de Veluwe' heeft verschillende functies. Je kunt denken aan woorden als: informeren, delen, enthousiasmeren, prikkelen, bemoedigen. In de rubriek 'nieuws uit gemeenten' nodig ik jou van harte uit iets te delen uit je gemeente: een mooi initiatief, een goede werkvorm, een inspirerende dienst, een bemoedigende tekst. Kortom, een ervaring of activiteit waar ook andere gemeenten en collega's wat aan kunnen hebben.

'The Chosen' - filmmiddagen in Twello

Sinds september j.l. houden we in de Dorpskerk van Twello filmmiddagen met The Chosen. In een hele serie bijeenkomsten hebben we telkens één aflevering van ca. 45-50 minuten bekeken en besproken. De bespreking doen we aan de hand van achtergrondinformatie die is verzameld en op een dubbel A4 wordt uitgedeeld.

Wat is The Chosen?

Heb je altijd al willen weten hoe Jezus leefde? Wie Hij tegen kwam in Zijn tijd op aarde? Waar sprak Hij over? Wat maakte hij mee? The Chosen is een videoserie over het leven van Jezus. De serie geeft een betrouwbare inkijk in het dagelijkse leven in Israël rond het begin van onze jaartelling en is te zien via de app. Ga hiervoor met je telefoon of tablet naar www.thechosen.nl en download de app. Je hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op de knop 'download'. Daar kun je de Nederlandse ondertiteling downloaden. De aflevering start daarna vanzelf. Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Meer weten? Scan de QR-code voor een voorproefje of kijk op www.thechosen.nl



De Evangelische Omroep heeft in december The Chosen in première op de televisie in Nederland doen gaan. In het filmmuseum Eye in Amsterdam hebben we de eerste aflevering bekeken en een 'after-talk' gehouden met een deel van de acteurs van The Chosen. Dat was gaaf om mee te maken! Op NPOstart vind je elke week een nieuwe aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een smart TV kun je de app van NPOstart installeren en gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPOplus kun je de hele serie nu al zien. Met diverse partners, is het doel gesteld om 1.000.000 kijkers in Nederland te bereiken. Denk eens in: '1 miljoen mensen die kijken hoe Jezus ons voordoet hoe anders we met God en met elkaar kunnen leven.' Het kan niet anders dan dat dit levens zal gaan veranderen! Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,

Gerit Moll, thechosen@pkn-twello.nl of 06 5137 4998

'Steun de boeren' - Agrarische avond Hervormde Gemeente Voorthuizen



**Hervormde
Gemeente**
VOORTHUIZEN

We mogen terugkijken op een goede bijeenkomst met hen die betrokkenen zijn bij de agrarische sector. Er was een mooie opkomst. Ds. De Wit opende de avond door een gedeelte uit Genesis 26 te lezen. Nadat hij daar iets over gezegd had, maakten we een voorstelronde. Wie ben je? Waar woon je en op welke

manier ben je betrokken bij de agrarische sector (soort bedrijf)?

Vervolgens vertelde Bertus Kieft hoe belangrijk het is om je zorgen en noden met elkaar te delen. Hij deed dit vanuit zijn eigen ervaring uit de tijd dat verschillende crisissen zijn bedrijf troffen. Blijf er niet alleen mee lopen, maar zoek mensen op met wie jij je verhaal kunt delen.

Martien van Dijk vertelde iets over het dilemma waar zij als ondernemersgezin (mogelijk) voor komen te staan. Niet elk gezinslid staat er hetzelfde in en soms komt de één sneller tot een conclusie dan de ander.

Vervolgens hebben we in groepjes doorgesproken hoe de huidige onzekerheid en mogelijke maatregelen doorwerken in het bedrijf (werklust, toekomstperspectief etc.). Een aantal punten kwam heel duidelijk naar voren: de onzekerheid door steeds veranderende regels vanuit de overheid. Een gevoel van onrechtvaardigheid en er niet toe doen als agrarisch ondernemer. Hoe zoek je als christen en agrarisch ondernemer hierin je weg? Welke rol speelt het geloof in God hierbij? Ook benadrukte men het belang om op elkaar betrokken te zijn. Door de werkgroep wordt nagedacht over een vervolg op deze bijeenkomst.

Lezing over euthanasie - Protestantse gemeente Wageningen



De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een land waar euthanasie veelvuldig voorkomt en waarover in het publiek vaak wordt gediscussieerd: ook euthanasie bij kinderen? Ook bij mensen met gevorderde dementie? Ook hulp bij zelfdoding bij voltooid leven? Op 23 februari (Bevrijdingskerk, Wageningen, 20.00-22.00 uur) zal ethicus prof. Theo Boer, naar aanleiding van zijn laatste boek *Eind goed* (Kok Boekencentrum 2021) stilstaan bij de theologische en ethische achtergrondvragen bij die ontwikkelingen. Wat zijn überhaupt goede redenen voor euthanasie: zelfbeschikking? Wat bedoelen we met ondraaglijk lijden? En hoe verhoudt de zoektocht naar een 'goede dood' zich met de historische afwijzing door de kerk van zelfdoding, met het verbod op doden, en met de historische nadruk op 'volhouden'? Gesteld

dat euthanasie 'mag', pást euthanasie dan ook bij gelovige mensen?

Prof. dr. T.A. Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen, lid van de Gezondheidsraad en oud-lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Ook als gast bent u van harte welkom bij deze activiteit van de PG Wageningen. U kunt zich aanmelden via mail: ventwag@gmail.com.

Aangepaste kerkdiensten

Diverse gemeenten organiseren van tijd tot tijd een aangepaste kerkdienst. Dit wordt echter bijna niet gecoördineerd, zodat er mogelijk op hetzelfde moment meerdere aangepaste kerkdiensten worden gehouden voor één en dezelfde doelgroep. Daar komt wellicht verandering in.

Corina Boerendans Labots uit Oldebroek wil de planning van aangepaste kerkdiensten organiseren. Zie daarvoor bijgevoegde Facebook pagina [Aangepaste kerkdiensten Noord West Veluwe | Facebook](#). Mijn suggestie is dat we bij de planning van deze aangepaste diensten even een lijstje uitzetten met mevr. Boerendans. Contactgegevens: corinalabots86@hotmail.com, mobiel 06-27512300.

ds. Alfred Post, 't Harde

Voorbede voor Generale Synode



In het komende jaar staan er belangrijke thema's op de agenda van de generale synode, waarover ook besluiten genomen zullen worden. We zoeken als kerk naar een ambtsvisie die zijn wortels heeft in de Schrift en de traditie, maar ook aansluit bij onze hedendaagse manier van kerk-zijn. De synode is geen bestuurlijke laag, op afstand van het grondvlak van de kerk. De vergadering wordt gevormd door ambtsdragers uit de plaatselijke gemeenten en de classis. Op de website van de

Protestantse Kerk staat het volgende gebed:

Wij danken voor allen die zich inzetten voor het werk in de kerk.

Vandaag denken we in het bijzonder aan het werk van de generale synode.

We bidden om wijsheid voor alle afgevaardigden.

Schenk hen Uw Geest, zodat ze het goede zoeken voor de kerk,

en maak het werk van deze ambtelijke vergadering dienstbaar aan de voortgang van uw Rijk.

Vitale roeping organiseert bijeenkomsten voor predikanten / kerkelijk werkers

Vitale Roeping organiseert 2 **online** bijeenkomsten die helpen bij het opstellen van een cv (2 maart 2023) en het schrijven van een goede sollicitatiebrief (13 april 2023). Beide trainingen worden gegeven door arbeidscoach en medewerker binnen Vitale Roeping Elisabeth van As. Aanmelden kan via onderstaande links, er is plek voor 8 personen.

<https://protestantsekerk.nl/training/cv-opstellen/>

<https://protestantsekerk.nl/training/een-overtuigende-brief-schrijven-op-een-vacature/>

Energiecrisis: kou in de pastorie



In mijn contacten met predikanten komt het thema 'energie' met enige regelmaat aan de orde. Het gaat daarbij niet alleen over de verwarming van de kerk, maar ook over het warm stoken van een (soms hele grote, slecht geïsoleerde) pastorie. Op de [website van de Protestantse Kerk](#) wordt opgeroepen om als dominee en college van kerkrentmeesters met elkaar in de gesprek te gaan en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de lasten op korte en langere termijn te verlichten.

Zie ook de link naar het paper onderaan de website. Gemeenten en provincies krijgen vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Hierbij kan worden gedacht aan maatschappelijke en culturele activiteiten in kerkelijke gebouwen en aan diaconale activiteiten zoals warme huiskamers, maaltijden en inloop.

Samen tegen armoede



Armoede. Opeens is het ook een zichtbaar thema in Nederland. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg het afgelopen jaar met maar liefst 31 procent. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft de Voedselbank de hulp van Kerk in Actie ingeroepen. Met de campagne [Samen tegen armoede](#) komen we, samen met kerkelijke gemeenten, in actie tegen armoede in Nederland. Jouw gemeente kan op 2 manieren helpen:

- Doe mee met de voedselpakkettenactie. De Voedselbank heeft een lijstje samengesteld van producten die landelijk het meest nodig zijn. Vraag gemeenteleden die te doneren. Van Kerk in Actie krijg je speciale pakketdozen om deze producten in te verzamelen. De Voedselbank zorgt ervoor dat deze dozen terechtkomen waar de nood het hoogst is. Klik hier om te lezen hoe je deze actie opstart of hoe je kunt aansluiten bij wat jouw kerkelijke gemeente al voor de Voedselbank doet.
- Meld je kerk aan als inleverpunt voor voedselpakketten uit je buurt . Met de voedselpakkettenactie kan iedereen meedoen, ook buurtbewoners. Kerk in Actie helpt je met de promotie van de actie. Door inleverpunt voor jouw dorp of wijk te worden, kun je kerk van betekenis zijn. Aanmelden als inleverpunt kan via consulent@protestantsekerk.nl.

Samenwerken met SchuldHulpMaatje

Met Samen tegen armoede helpen we mensen ook om structureel om uit de armoede te komen. Daarvoor werken we samen met SchuldHulpMaatje. Deze organisatie bereikt mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig en begeleidt hen deskundig en op persoonlijke wijze naar een schuldenvrij leven. Na eerdere economische crisisjaren heeft SchuldHulpMaatje de ervaring dat 3 tot 4 jaar later het aantal cliënten toeneemt. Het duurt namelijk vaak een aantal jaren voordat mensen hulp zoeken. SchuldHulpMaatje streeft naar een landelijke dekking, maar heeft die nog niet bereikt. De komende vier jaar helpen we SchuldHulpMaatje om 30 nieuwe locaties te starten. Jouw gemeente kan op 2 manier helpen:

- Word, samen met andere kerkelijke gemeenten in jouw plaats/regio, initiatiefnemer voor het opstarten van een nieuwe locatie van SchuldHulpMaatje.
- Is er al een SchuldHulpMaatje-locatie in jouw plaats, sluit je daar dan bij aan. Kijk [hier](#) voor de alle locaties van SchuldHulpMaatje.

Heb je hier belangstelling voor of wil je meer informatie? Neem contact op met [Jaantje Vink](#), Kerk in Actie Consulente van Classis Veluwe.

Rapport 'Armoede in Nederland' - Gerechtigheid en barmhartigheid



Op 30 januari is door ds. Rhoinde Mijns-Doth het rapport 'Armoede in Nederland' gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het is het negende rapport, sinds 2002. In het rapport maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.

Het onderzoek laat zien dat de handen flink uit de mouwen worden gestoken. Dat ligt in lijn met het enthousiasme dat ik tijdens mijn reguliere bezoeken regelmatig aantref bij de diakenen. Diakenen doen hun werk vaak in stilte. Dat kan in de aard van de gemiddelde diaken liggen, maar heeft m.i. ook te maken met zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Ik vind het mooi dat het rapport concreet zichtbaar maakt hoeveel uren en gelden er met het diaconale werk gemoeid zijn.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat wijkbewoners die niet vertrouwd zijn met de kerk minder snel geneigd zijn om voor hulp aan te kloppen de kerk. Mooi om te lezen dat veel kerken en diaconale organisaties wel de drempel over gaan, van binnen naar buiten. Ze stappen actief op mensen in de wijk af. Hulp bieden is gelukkig niet afhankelijk van het al dan niet lid zijn van de kerk. Een andere taak van de diaconie - je stem laten horen in het publieke debat - komt minder uit de verf, aldus het onderzoek.

Aan het slot van het onderzoeksrapport staan verbeteringsuggesties. Een daarvan wil ik eruit halen: "Respondenten pleiten ervoor om meer in te zetten op het verstrekken van duurzame hulp. Met andere woorden, de aandacht zou zich niet moeten beperken tot het verzachten van de negatieve gevolgen van armoede. Hoewel dit niet onbelangrijk is, is meer inzet nodig op maatregelen die kunnen bijdragen aan het voorkomen, verminderen en oplossen van armoede." Opkomen voor rechtvaardige structuren, ook dat is de roeping van de kerk. Barmhartigheid én Gerechtigheid. Om dat te bereiken is (een beetje) moed nodig. Zoals hiervoor gezegd: durf je als kerk of diaconale organisatie je stem te laten horen in het publieke debat? Voor meer informatie en een link naar het rapport, verwijst ik je naar de [website van de Protestantse Kerk](#).

Proeven en praten over ons dagelijks brood

Waar komt jouw dagelijkse brood vandaan? 'Aan tafel. Proeven en praten over jouw dagelijks brood' is een gezellige en leerzame manier om inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. Bereid samen een heerlijk driegangenmenu, en luister tijdens de maaltijd welke weg de producten op je bord hebben afgelegd. Op de [website van de Protestantse Kerk](#) vind je een verslag van een avond waar gepraat en gegeten werd in ring Noordkop in classis Noord-Holland. Zie ook de [website 'Aan tafel'](#), een samenwerking van Micha, A Rocha en KerkinActie. Je kunt je ook opgeven voor een [webinar](#) over dit onderwerp op 21 februari van 20.00 - 21.30 uur.

VerduurSamen met Franciscus



Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Corinne Groenendijk ging te rade bij Franciscus van Assisi die uitnodigde tot kwetsbaar, betrokken, vreedevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Met deze thema's ontwikkelde ze een groene en geïnspireerde leefstijl voor nu.

Afgelopen 13 september zijn zo'n 13 collega's/studieleiders gestart met een kennismaking en oefening om de cursus Verduurzamen te gaan geven in eigen gemeente. We ontdekten wat onze eigen motivatie is om te verduurzamen en welke beslissingen (veel) verschil kunnen maken. Corinne Groenendijk gaf uitleg bij de verschillende thema's van het boek. Tijdens een Emmauswandeling overdachten we wat we hadden gehoord, genoten van de natuur om ons heen, en wisselden de eerste ideeën uit om met het thema Verduurzamen aan de slag te gaan. Want een duurzame

leefstijl ontwikkelen is veel leuker samen! Corinne heeft een steen in de vijver gegooid, wij mogen de eerste cirkel zijn! Wil je ook meedoen als cursusleider?

- Op 17 februari 2023 was de introductiedag voor predikanten en andere groepsleiders die overwegen met de cursus aan het werk te gaan of gewoon geïnspireerd willen worden.
- In mei/juni start de 2de groep met een intro- en evaluatiedag en tussendoor verzamelen van duurzame ideeën.

Meer informatie over geïnspireerd verduurzamen met de cursus VerduurSamen met Franciscus is te vinden op: www.corinnegroenendijk.nl.

Atie de Vos

Training Waarderend leidinggeven voor predikanten en kerkelijk werkers

De training Waarderend Leidinggeven is een training op drie donderdagen in maart, april en mei 2023, in Amersfoort-Vathorst, bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers en gegeven door Nico Belo en Theo Hettema.

In de training leer je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw leidinggeven als predikant of kerkelijk werker. Niet vanuit het oplossen van problemen, maar door het methodisch kijken naar bloefactoren en mogelijkheden. Het is mogelijk om de training uit te breiden met een jaar (online) groepssupervisie. Zie voor [meer informatie de website](#) van Met Andere Ogen.

NBG-Webinars voor voorgangers en theologen



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

In de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap twee webinars voor predikanten, voorgangers en andere Bijbelprofessionals, met als thema "Wie is Jezus?" Op maandag 20 maart gaat het over Jezus de

lijdende messias en op maandag 27 maart over Jezus die zich bekendmaakt als de opgestane Heer. De webinars bieden verdiepende exegese bij Matteüs 16:13-21 en Lucas 24:13-35 en inspiratie voor de verkondiging.

Daarnaast bieden we voor het eerst een exegese-service. Dit houdt in dat u in de zeven weken van de veertigdagentijd steeds op maandag een e-mail ontvangt met toelichting en inspiratie voor de tekst van de komende zondag. De teksten zijn ontleend aan het thema van Bijbel Basics: Wie is Jezus? Dit materiaal geeft u in kort bestek zicht op de tekst en invalshoeken voor de verkondiging. De eerste mail komt op 20 februari. Voor informatie en aanmelden, zie:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/professional-en-bijbel/webinars/>

Stoeien met kerkordelijke vragen in een veranderende kerkelijke praktijk

De kerkelijke praktijk wordt steeds gevarieerder. Veel gemeenten zoeken in hun activiteiten bewust grenzen op en pionieren. Andere zoeken naar creatieve manieren om met krimp om te gaan. Dat leidt tot allerlei vragen waar de kerkorde geen pasklare antwoorden voor heeft. Op de [website van de PThU](#) vindt u meer informatie over deze cursus over de kerkorde.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77